

Welkom in onze ONLINE kerstviering voor JONG en OUD



In deze dienst luisteren en kijken we naar het kerstverhaal.

We luisteren naar de kerstliedjes van de kinderen
(en zingen er zelf ook een paar).

We maken een kerstknutsel.

En met die knutsel doen we mee in het verhaal.
We horen hoe we iets voor anderen kunnen betekenen.
En natuurlijk is er kerstmuziek.

Deze viering wordt op vrijdag 24 december om 17.00 uur
vanuit de Bergkerk uitgezonden via onze livestream

www.tiny.cc/DenHaagWest

Natuurlijk kun je ook op een ander moment
kijken en meedoen.

Alleen luisteren kan ook: via www.kerkomroep.nl
of de App Kerkomroep.

Muziek & welkom

Om thuis mee te zingen (op de wijs van 'Nu daagt het in het Oosten'):

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen
en komt ons tegemoet.

Wat gaan we doen?

Lied door de kinderen: 'Jozef, wat doe je'

Jozef, daar gaat Maria
en ze vertelt je straks
een wondermooi bericht
Ze krijgt een kind een koningskind
dus heel bijzonder
Een kind van vrede,
onze wereld wordt weer licht

Jozef, ze is er bijna
En wat zeg jij dan
als je hoort wat zij vertelt
Ben je verrast of in paniek

heb je geen woorden
Of slaat dit nieuws je uit het veld,
ben je ontsteld

Jozef, ze staat nu voor je
Vang jij haar op,
sla jij je armen
om haar heen
Kun jij de vader van haar kind zijn
vol van liefde
Blijf jij haar trouw
en laat je haar dus nooit alleen

We luisteren en kijken naar het KERSTVERHAAL, deel 1

'Stille nacht', om thuis mee te zingen:

Stille nacht, heilige nacht. // 't Kindje slaapt, sluimert zacht.
Al zijn vriendjes die komen bijeen, // staan heel stil om het kribbetje heen.
Dromen ook zij van de vrede, // vrede voor ons allemaal?!
(deze tekst komt uit een boek van Jacques Vriens)

Knutselen (en tijdens het knutselen: kerstmuziek!)

We luisteren en kijken naar het KERSTVERHAAL, deel 2

Om thuis mee te zingen (als afsluiting van het kerstverhaal):

Zij hebben gevonden
het kind van God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
voor ieder, groot en klein.

(Liedboek, lied 520, vers 6)

Mededeling over ons goede doel: 'Geef licht', kerstcollecte van Kerk in Actie voor Vluchtelingenkinderen in

Griekenland: Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. U/jij kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. Vermeld daarbij de datum van deze viering: 24 december. De diaconie zorgt ervoor dat het geld bij Kerkinactie komt.

We bidden samen – en we sluiten ons gebed af met het 'Onze Vader':

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

De kinderen zingen het lied 'Droomkaarsen'. Bij elk couplet wordt een kaars aangestoken.

Laten we nu samen dromen
van de vrede die zal komen

Steek een kaars aan

Sta eens stil bij wat Kerstmis zeggen wil

Ik droom soms van een wereldfeest
daar danst geen kind alleen
we denken even aan dat feest
bij kaars één

Ik droom soms van een wereldfeest
en iedereen speelt mee

We denken aan dat plein

bij kaars twee

Ik droom soms van een wereldstad
waar ik geen honger zie

We denken even aan die stad
bij kaars drie

Ik droom soms van een wereldpark
je zingt er met plezier

We denken even aan dat park
bij kaars vier

Laten al die mooie dromen
bij het kerstkind samenkomen
voor we nu weer verder gaan
steken we de kerstkaars aan

Blijf maar hopen, blijf maar dromen
want de vrede zal ooit komen
Blijf maar hopen, blijf maar dromen
want de vrede komt!

Kerstwens en zegen

Kerstmuziek!

Deze viering is voorbereid door de leiding van de kindernevendiensten van Bergkerk en Maranathakerk in samenwerking met Jeugdwerk Den Haag-West: Lizette de Koning, Karen van Drongelen, Marleen van Loenen, Nelleke van Kooij, Hanne Glerum, Cécile de Munnik. Met medewerking van ds. Martine Nijveld (voorganger/verteller), Warner Fokkens (muziek), Guusje en Jos Vermeulen (kosters), Theus van den Broek (livestream), Marinus van Kooij (decor en licht) én van Roosmarijn, Jet, Maartje, Melle en Wietze!