

Wijkgemeente Den Haag-West - zondag 12 september 2021 - 16^e na Pinksteren

Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager en lector: Ada Hoek
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster: Nelleke van Kooij

Kindernevendienst: Annelies Rijke
Solozang: Astrid Jeremic
Camera: Theus van den Broek
Geluid: Marinus van Kooij



Klokgelui - Orgelspel - Welkom

Aanvangslied: lied 314, 'Here Jezus, om uw woord'

- de gemeente staat -

vers 1: allen; vers 2: solo; vers 3: allen

Bemoediging:

ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Drempelgebed

- de gemeente gaat zitten -

Lied: 'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal', vers 1: solo; vers 2 en 3: allen

(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 102; tekst: Michaël Steehouder; muziek: Chris van Bruggen)

1. Met nieu-we woor - den voor een oud ver-haal,
niet met een stem ver - steend in het ver-le - den,
wel in een taal die twij-felt en die vraagt,
zon - der de har - de leer van ze-ker-he - den,
woor - den die klin - ken als een nieuw sig-naal:
ruim - te waar men - sen zich ge-ze-gend we - ten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Gebed om ontferming, met aansluitend ons loflied (staande): psalm 96, vers 1 en 3

Moment met de kinderen, waarbij de kinderpaaskaars wordt aangestoken

Gebed van de zondag

Lezing: psalm 116

¹De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, ²hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

³Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.

