

Beste allemaal!

De vorige nieuwsbrief is alweer even geleden. De hoogste tijd dus voor een nieuwe. In de komende weken gaan we nadenken over kerk-zijn in de 1,5 meter samenleving. De coronamaatregelen zijn licht verruimd. Wat betekent dat voor onze vieringen? En voor onze andere activiteiten? Wat is wijs en wat is verantwoord? De PKN (www.protestantsekerk.nl) zal de komende tijd richtlijnen aanreiken voor de plaatselijke gemeentes, die wij naar onze eigen situatie gaan vertalen. We laten u zo snel mogelijk horen hoe we verder gaan.

Ondertussen is de kreet 1,5 meter samenleving behoorlijk ingeburgerd. Afstandelijkheid lijkt een deugd geworden. Daarnaast zie je de kracht van het verlangen van mensen om elkaar weer te zien en te spreken. Ontroerend al die creatieve oplossingen, waardoor mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, nadat ze elkaar lange tijd niet gezien hebben. Zien en gezien worden, elkaar spreken van hart tot hart.

Ik ben zelf op dit moment wat langer (vanwege een serie preken) bezig met het bijbelboek Handelingen. Een boek over gemeentezijn, over samenleven: hoe doe je dat en wat is jouw bijdrage. Komende zondag zingen we er lied 973 bij: 'om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord; om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet'. Een mooi lied nu we voorzichtig ons samen leven weer op gaan pakken.

Alle goeds, hou vol, heb lief! Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld

Elfjes

In de weken voor zondag 3 mei heb ik eerst aan de kinderen, en daarna aan iedereen gevraagd om elfjes te schrijven over VRIJHEID. Na die oproep fladderde er veel moois mijn mailbox binnen. Een deel van de elfjes heb ik een plek gegeven in de kerkdienst op 3 mei. In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle elfjes.

Wat is ook alweer een elfje? Dat is een gedichtje met elf woorden in vijf regels. In de eerste regel staat het thema: VRIJHEID. In de tweede, derde en vierde regel schrijf je je gedachten bij dit thema, in een paar woorden of met een kort zinnetje. De vijfde regel heeft dan weer één woord. Dit is het laatste woord van het gedicht, een heel lang woord of gewoon een belangrijk woord, dat iedereen moet onthouden, of een woord dat vertelt hoe je je voelt bij vrijheid. Het gedichtje hoeft niet te rijmen. Veel leesvreugde bij het lezen van de elfjes. Alle dichters, jong en oud/er: hartelijk bedankt!

Martine Nijveld

Kerkdiensten mei: online

De volgende kerkdiensten worden de komende tijd uitgezonden:

- Zondag 17 mei: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Martine Nijveld
- Zondag 24 mei: uitzending vanuit de Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Axel Wicke
- Zondag 31 mei, Pinksteren: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Axel Wicke

In een volgende mailing vindt u de info over de maand juni. U zult begrijpen dat we door de huidige omstandigheden in de Wijkkrant en in Kerk in Den Haag hier nog niets concreets over konden melden.

Algemene info bij de diensten

Per zondag is er één dienst in onze wijkgemeente, nu eens uit de ene, dan weer uit de andere kerk. De live aanvangstijd is de tijd die voor de kerk van uitzending vertrouwd is. Bij al deze diensten zijn slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de uitvoering. We volgen in dezen de richtlijnen van de PKN.

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep. En ook te horen *en te zien* via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op Youtube naar

Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:

www.tiny.cc/denhaagwest. Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.

Natuurlijk kunt u de uitzendingen ook bereiken door een klik op de links op onze websites!

De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te vinden. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe. U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Binnenlopen in buurt-en-kerkhuis Bethel en Maranathakerk

De Maranathakerk is op alle zaterdagen (in ieder geval) tot eind juni open van 14-16 uur om even stil te zijn, te bidden, een kaarsje te branden. Natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsregels. Ook in Bethel kunt u de komende tijd binnenlopen. Het buurt-en-kerkhuis is de komende tijd elke donderdagmiddag open, van 14-17 uur. Er is gelegenheid voor gesprek, even praten met iemand over wat je bezighoudt, je zorgen delen. Daarnaast kunt u/kun jij terecht in de kapel om een kaarsje aan te steken voor jezelf of voor mensen die je lief zijn, voor mensen die ziek zijn en de mensen om hen heen. Even binnenlopen voor een moment van bezinning, rust en/of gebed. Natuurlijk ook hier: we houden de RIVM-richtlijnen in acht.

Bazaar

In verband met corona kan de bazaar niet doorgaan op de geplande datum, begin september. We zoeken naar mogelijkheden om op een latere datum in een andere vorm 'iets' ter vervanging daarvan te organiseren. Daarmee vervallen ook de beide inleverochtenden die eind augustus op de agenda stonden. De laatste inleverochtend van dit seizoen is op zaterdag 6 juni, van 10-12 uur.

Welluidende solidariteit

Elke woensdagavond in deze ándere tijden luiden om 19.00 uur de klokken van Bergkerk en Maranathakerk: als teken van verbondenheid en hoop.

Hulp aan de Voedselbank

Op 3 adressen in de wijk staan buiten in de tuin kratten, waar mensen houdbare producten in kunnen stoppen. We merken dat er minder producten gebracht worden, maar houden de actie in de maand mei nog even vol. Producten kunnen ingeleverd worden bij:

Cees Kaas	Goudenregenstraat 251	links onder afdakje.
Jan Kouwenberg	Danckertsstraat 21	bij de voordeur
Martine Nijveld	Fuutlaan 3	bij de voordeur

Ook een gift is van harte welkom: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.

Stichting Bootvluchteling

Het doel van onze vastenactie brengen we graag blijvend onder uw aandacht: Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl). U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar: het blijft belangrijk! Dus: stuur een kaartje naar andere gemeenteleden, hang een bloemetje aan de deur bij een buurtbewoner, haal boodschappen voor een ander of doe een belletje! En neem bij pastorale vragen gerust contact op met één van onderstaande mensen:

Aaltje Visser, pastoraal ouderling Den Haag-West, tel. 070 323 32 20

Sietske Oosterheert, coördinator Omzien naar elkaar rond de Maranathakerk, tel. 070 323 91 89

Ria Smits-de Bruin, coördinator Omzien naar elkaar rond de Bergkerk, tel. 070 368 39 66

ds. Axel Wicke, 070 331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl

ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl

Doorgeven

En geeft u deze nieuwsbrief door aan mensen zonder computer?!

Met een hartelijke groet van de kerkenraad!