



Zondag 20 september 2020

16^e zondag na Pinksteren

Oecumenische dienst met de Titus Brandsma Parochie

Voorgangers, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.

Collectes: De 1^e collecte is de diaconale collecte buurt-en-kerkhuis Shalom (zie toelichting)
Rekening NL46 INGB 00000 76 792 t.n.v. Coll. Van Diakenen PGG
o.v.v. Buurt-en-kerkhuis Shalom

De 2^e collecte is voor Kerk in Actie (Zending) (zie toelichting)
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Zending september

Toelichting 1^e collecte

Een jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Het heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. Zo hebben de moestuiniers de eerste groenten in de moestuin geplant. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies! Sociale supermarkt kleding en schoenen en handige dingetjes voor in huis kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper. Ten slotte waar het allemaal mee begon: Kies! Sociale supermarkt, de rijdende Voedselbank die verschillende locaties in Zuidwest aandoet. Een groot succes.

Buurt-en-kerkhuis Shalom heeft nu al wortel geschoten en wordt van harte door de Diaconie ondersteund.

Toelichting 2^e collecte

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio's. Deze collecte is bedoeld om deze kerken te versterken!

Zondag 27 september: bevestiging van Gerdie van der Kolk als diaken

Op zondag 27 september zal (indien er geen bezwaren zijn vanuit de gemeente)

Gerdie van der Kolk-Bongers bevestigd worden in het ambt van diaken.

Voorganger is ds. Martine Nijveld.

Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen in de Bergkerk voor een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek. Tijd: vanaf 10.30 uur. Er zijn meerdere mensen bereid gevonden om gastvrouw/gastheer te zijn bij deze inloop. Samen met onze koster Leonore verwelkomen zij u graag. Natuurlijk houden we ons bij alles aan de coronarichtlijnen. U hoeft zich voor de inloop niet op te geven. Wel vragen we u uw naam op de presentielijst te schrijven.

Met psalmen door het leven...

Dit seizoen bied ik gespreksavonden aan bij de bijbelse psalmen. Psalmen zijn levensliederen waarin 'alles wat er aan leven is en wat in ons leven gebeuren kan' voorbij komt: liefde en verdriet, woede en wanhoop, geluk en crisis, angst en vertrouwen, vreugde en verlangen. In de psalmen wordt gejuicht en geschreeuwd, gelachen en gehuild. Het max. aantal deelnemers voor deze avonden staat op 10. Er zijn echter al meer aanmeldingen binnen en daarom kan ik een tweede groep starten. Erg leuk! In beide groepen is nu nog ruimte voor een paar mensen. Hebt u belangstelling? Geef u dan op (dat is verplicht op dit moment) en doe mee. Groep 1 komt bij elkaar op maandag 28 september, 26 oktober en 23 november. Groep II op maandag 5 oktober, 2 november en 30 november. Elke avond staat één psalm centraal. Deze psalm zullen we ook verbinden met teksten van nu (proza en/of poëzie). Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742.

Locatie: Bergkerk. Tijd: 20.00 uur – ongeveer 21.30 uur

P.S.: Ook mensen uit de Heilige Familiekerk zijn natuurlijk van harte welkom!

Met een oecumenische groet, *Martine Nijveld*

Kunstgalerij augustus en september 2020

Dit jaar wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam, in Nederland en elders. Op 15 augustus wordt elk jaar stilgestaan bij het einde van de oorlog in Indonesië, door de capitulatie van Japan. In de tentoonstelling kunt U foto's zien van het herdenkingsmonument in Den Haag bij de waterpartij, gemaakt door Jaroslawa Dankowa. De foto's zijn gemaakt door mevrouw Gonne Palm die zelf een Indonesisch verleden heeft. Zij maakte ook twee kunstwerken geïnspireerd door het monument, waarbij het verdriet over de gestorvenen tot uitdrukking komt. In een werk komt ook het verdriet om de gestorvenen door de ziekte Corona tot uiting. Namens de Kunstcommissie: *Marion Jongens*

Samen eten in de Bergkerk

Samen eten, contact, ontmoeting, gezelligheid: op de derde maandag van de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Vanaf 17.00 uur bent u welkom. De maaltijd begint om 17.30 uur (- 18.30 uur). Data in 2020: 19 oktober, 16 november. Natuurlijk is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan t/m de donderdag voorafgaand aan de maaltijd. Er komt nog een speciaal mailadres om u voor deze maaltijden op te geven. Maar tot dan kan aanmelden bij: Gerdie van der Kolk (070 368 87 31) of Aaltje Visser (070 323 32 20). Geeft u dan ook meteen uw dieetwensen door? Glutenvrij, zoutarm, vegetarisch, veganistisch, wat dan ook! De menucommissie verheugt zich op uw komst. En ook hier geldt: we houden ons in alles aan de coronarichtlijnen.

Meeleven met elkaar

Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de voorgangers en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin (tel.070 368 39 66, e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com)

- Mw. Vogel van de Lindestraat is verhuisd naar Nolenshage, Mgr. Nolenslaan 22, 2555 XZ
- Mw. Joke van Baarsel verhuist a.s. maandag tijdelijk van Het Zamen (waar ze een korte periode in quarantaine moest verblijven) naar Huize Eykenburg, Kruisbessenstraat 12, 2564 VD Den Haag
- Lout Riel, die weer thuis is uit het ziekenhuis, heeft deze week bloemen gekregen, waarvoor hartelijk dank voor het meeleven van de gemeente.
- Leny Freeke is tijdelijk opgenomen op de Mangostraat 1, 2^e etage, 2552 KS Den Haag

Aanmelden voor de kerkdiensten

In beide kerken is, vanwege de 1,5 meter-regel, een maximum gesteld aan het aantal kerkgangers. In de Maranathakerk is het maximale aantal kerkgangers in de maand september gesteld op: 45. In de Bergkerk op: 55. U moet zich vooraf aanmelden. In de wijkkrant van september leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Dienst volgende week (27 september 2020)

Bergkerk: 10.00 uur Ds. Martine Nijveld

Maranathakerk: 10.30 uur Ds. IJ jo Akkerman

Eerste collecte: Wijkdiaconie

Tweede collecte: PKN (Vredesweek)

Wijkgroet Heeft u een wijkgroet gemist kijk op www.bergkerkdenhaag.org
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 22.00 uur inleveren bij
M.A. (Ria) Schotte-Harkes, Tuinfluiterlaan 19, 2566 SH Den Haag, tel. 070-3257546
e-mail: ria.schotte@online.nl

Uitzending: in beide kerken wordt de dienst uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl)
of via de app Kerkomroep. U kunt de dienst live meevieren, of later beluisteren.

Beeldopname is er vanuit één van onze beide kerken.

We hebben namelijk één team van mensen dat de opnames kan verzorgen voor onze wijkgemeente.

In de maand september komt de beeldopname vanuit de Maranathakerk, te vinden op ons eigen

YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West Op dit kanaal kunt u de dienst live, of later meevieren.

Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de websites van Bergkerk en Maranathakerk. www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl

De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.