



Wijkgemeente Den Haag West - **zondag 4 juli 2021 – 6<sup>e</sup> na Pinksteren**

Voorganger: ds. Mary An Bezemer Ouderling: Ada Hoek Lector: Hans Grosheide  
Organist/pianist: Warner Fokkens Kinderkerkleiding: Annelies Rijke Zang: Anja Drost  
Koster: Nelleke van Kooij Cameraman: Theus van den Broek

Klokgelui

Orgelspel over **Lied 272** *Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here*

Welkom

Aanvangslied **Lied 218** *Dank U voor deze nieuwe morgen*  
**1 en 5 gemeente, 3 solist**

Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!  
Allen: *Die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Drempelgebed

Psalm van de zondag **Psalm 67: 1** *God zij ons gunstig en genadig* (gemeente)

Smeekgebed

Kyrie **Lied 547: 1 en 2** *Met de boom des levens* (refrein: gemeente)

*en zo prijzen wij God en zingen ons Gloria*

Glorialied **Lied 867: 1 en 2** *Loof overal, loof al wat adem heeft* (gemeente)

Gebied van de zondag

Eerste lezing: **Psalm 42: 2-4 en 12**

Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten

<sup>2</sup> Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel  
naar u, o God.

<sup>4</sup> Tranen zijn mijn brood,  
bij dag en bij nacht,  
want heel de dag hoor ik zeggen:  
'Waar is dan je God?'

<sup>3</sup> Mijn ziel dorst naar God,  
naar de levende God,  
wanneer mag ik nader komen  
en Gods gelaat aanschouwen?

<sup>12</sup> Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  
en onrustig in mij.  
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven,  
mijn God die mij ziet en redt.

Zang: **Psalm 42: 1** *Evenals een moede hinde* (solist)

Tweede lezing:            **Romeinen 1: 1-7**

**1** Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, <sup>2</sup> dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: <sup>3</sup> het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, <sup>4</sup> aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. <sup>5</sup> Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – <sup>6</sup> ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. <sup>7</sup> Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Pianospel over            **Lied 849**                    ***Zoek de wegen van de wijsheid***

Overdenking

Orgel improvisatie      **Lied 513**                    ***God heeft het eerste woord***

Mededelingen

Collectes:    De 1<sup>e</sup> collecte is de diaconale collecte “Individuele Hulpverlening”  
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG  
onder vermelding van: collecte 4 juli t.n.v. individuele hulpverlening  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor de Wijkgemeente rekeningnr. NL21 INGB 0000 510 250  
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v.: collecte 4 juli

Gebeden:            *Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)*

Slotlied                    **Lied 1010: 1 en 4**            ***Geef vrede, Heer, geef vrede***                    ***(allen staan)***

Zegen, beantwoord door:



***(gemeente weer zitten)***

Orgelspel over            **Lied 823**                    ***Gij hebt o Vader van het leven***

*Hierna verlaten we - op aanwijzing van de koster - de kerk. Bij de uitgang zijn de twee collectes.*