



Zondag 28 maart 2021 6^e zondag in de 40-dagentijd/Palmarum (Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.

Liturgische bloemschikking

De veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en omkeren. Een weg gaan door de woestijn van het leven, dat droog en dor kan zijn. Gelukkig zijn er “wegwijzers”, stapstenen die ons de weg wijzen naar de toekomst. Want elke tijd en weg kent z'n moeilijkheden, maar Leven is het eeuwig uitzien.

Elia en Mozes gingen Jezus voor door de woestijn van het leven.

Jezus gaat ons voor naar het beloofde land. Soms twijfel, dan weer een opbloei.

Het liturgisch bloemstuk wijst iedere week naar de belofte van Pasen. Houdt moed.

Gezegend Pasen. *Gerdie, Toos en Anneloes*

Kerkdiensten in de Bergkerk

Op dit moment vieren we alleen online. Wel werken we weer met solisten.

Er is dus (niet in alle diensten, maar wel) regelmatig zang te horen in onze uitzendingen.

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake - Paasmorgen

In de Stille Week vieren we op donderdag (Witte Donderdag), vrijdag (Goede Vrijdag) en zaterdag (Paaswake) één dienst met/voor de hele wijkgemeente, zoals het er nu naar uitziet om en om vanuit één van onze kerken. Deze diensten kunt u allemaal meemaken via ons YouTubekanaal (www.tiny.cc/DenHaagWest).

En natuurlijk ook via de Kerkomroep (zie rooster voor de uitzendende kerk).

De paaswake is verschoven van de vroege ochtend (paasmorgen 6.00 uur) naar de zaterdagavond (19.30 uur). Ook de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn om 19.30 uur. Maar natuurlijk op elk ander tijdstip mee te vieren!

Op Paasmorgen zullen vanuit beide kerken vieringen uitgezonden worden.

Viering op Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur vanuit de Bergkerk – met sterpianist Willem Brons!

Door het coronavirus moeten wij, voor de tweede keer op rij, onze eredienst op Goede Vrijdag thuis vieren, voor de kerkomroep of de livestream vanuit de Bergkerk. Maar ook de invulling zal van de gewone liturgie afwijken, wij kunnen namelijk genieten van het fantastische aanbod van Willem Brons, volgens het Concertgebouw Amsterdam “de éminence grise onder de Nederlandse pianisten” – en tevens vader van onze kosteres Leonore – om tijdens de viering van Goede Vrijdag “Via Crucis” van Franz Liszt in de Bergkerk ten gehore te brengen. Dat is een wonderschoon, ingetogen pianostuk, dat de katholieke kruiswegstaties langsgaat die wij mooi via de livestream in beeld kunnen brengen. Her en der wordt het piano door solozang begeleid, waarvan tekst en vertaling eveneens via de livestream in beeld zullen komen.

Dit stuk van Liszt zal liturgisch met elementen worden omlijst die bij de Goede Vrijdag passen, maar vanwege zijn lengte zal Via Crucis de lezing van het passieverhaal wel vervangen.

Wij zenden deze dienst live uit via onze YouTube – kanaal en via de kerkomroep. Op allebei media kan hij ook nog achteraf worden beluisterd en bekeken.

Paasmorgen in de Bergkerk

Op Paasmorgen zal de paasjubel klinken tegen alles in wat ons benauwt en terneerdrukt. Gerdie van der Kolk en Cees Kaas zijn op deze dag onze solisten. De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Uit het evangelie van Johannes horen we over Maria Magdalena (Johannes 20), die bij haar naam geroepen wordt en op weg gaat om het blijde bericht verder te vertellen.

Collectes: De 1^e collecte is voor Diaconale collecte Buurt & Lukaskerk
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. college van diakenen PGG
onder vermelding van: collecte kerkhuis Lukas 28 maart

De 2^e collecte is voor de PKN Jong Protestant
Rekeningnr. NL52 ABNA 04141 41415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse kerk
onder vermelding van: collecte JOP maart

Toelichting 1e collecte

Het project Buurt & Lukaskerk omvat het diaconale werk dat vanuit de Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk wordt gedaan. De diaconaal werker van Stek en de vrijwilligers uit de kerk en de buurt ontplooiën hier activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Vanuit de Lukaskerk onderhouden de diaconaal werker en vrijwilligers contacten met cliënten van het uitdeelpunt van de Voedselbank, bouwen zij aan netwerken in de wijk en stellen ze mensen aan de rand van de samenleving in staat zich sterker en weerbaarder te voelen.

De activiteiten zijn uiteenlopend: de Lukaskerk is een uitdeelpunt van de Voedselbank, waar mensen behalve voor een voedselpakket terecht kunnen voor advies en hun verhaal kunnen doen. Er zijn kringvieringen, een inloopspreekuur en bijlessen. Daarnaast is er altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Een bijzonder project van Buurt en Lukaskerk is het Mama Verhalenkoor van vrouwen uit alle windstreken die liederen zingen van weemoed en verlangen. Al jaren steunt de Haagse Diaconie dit werk. Van harte aanbevolen!

Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 30 maart van 14.00 – 15.30 uur langs komen bij de Buurt & Lukaskerk. Graag wel van te voren aanmelden!

Toelichting 2e collecte

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is.

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd

Veertigdagentijd met de kinderen

Samen met de kinderen gaan we op weg naar Pasen. Kind op Zondag doet dat aan de hand van het thema 'Levensweg'. We horen de verhalen over Jezus, die de weg van het leven gaat, met alle hoogten en diepten die daarbij horen.

Voor elke zondag in deze periode maakt iemand van de leiding van onze nevendiensten een filmpje, dat naar diverse kinderen en hun ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. In dit filmpje wordt het verhaal van de zondag verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.

Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar het toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen? Laat het dan weten door een mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl

Foto's van deze kindernevendienst thuis blijven welkom (sturen naar: me.nijveld@ziggo.nl). We laten ze dan zien via de livestream en/of plaatsen ze in de eerstvolgende wijkkrant

Veertigdagenkalenders en Vastenmaaltijden

Voor wie wil weten wat de Protestantse Kerk in huis heeft aan extra's voor de Veertigdagentijd?

Ga dan naar: <https://www.protestantsekerk.nl/thema/pasen/>

Daar leest u hoe u een papieren veertigdagentijdskalender (gratis) aan kunt vragen. Maar ook vindt u er informatie over de online veertigdagenkalender (dagelijks in je mailbox).

En de Raad van Kerken attendeert op de site <https://www.sameneerlijketen.nl/40-dagen-pasen-pinksteren-2/40-dagentijd/van-week-tot-week-pagina-bij-vasten-of-veertigdagentijd/>

Daar vinden we volop recepten voor (h)eerlijke maaltijden in de Vastentijd!

Lied in coronatijd

Van twee kanten (namelijk van een gemeentelid én van mijn moeder) kreeg ik onderstaande liedtekst. Lieddichter en predikant André Troost schreef dit lied op de wijs van een bekende melodie. En wel op de wijs van psalm 42 uit ons Liedboek. Heel passend, omdat dat een psalm is vol verlangen en heimwee ('Evenals een moede hinde naar het klare water smacht').

Ik geef het graag door. *Martine Nijveld*

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN

Heimwee in coronatijd

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

tekst: André F. Troost

melodie: psalm 42

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan één van de predikanten:

- ds. Martine Nijveld (aanspreekpunt voor wie woont aan de zee kant van de lijn Kennedylaan, Segbroeklaan, Stokroosstraat, Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan): me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742
- ds. Axel Wicke (aanspreekpunt voor wie woont aan de landkant van de lijn Kennedylaan, Segbroeklaan, Stokroosstraat, Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan): axel.wicke@betheldenhaag.nl of 070 331 64 32 en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20

Vastendoel

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag tussen november en april bij lage temperaturen gratis terecht bij de opvang van het Leger des Heils. Dat heet de winterkouderegeling. De winteropvang is open als de gevoelstemperatuur lager dan nul graden is en biedt dak- en thuislozen een douche, gelegenheid om kleding te wassen en een slaappleats. Er is ontbijt, lunch en een warme maaltijd in de avond. In verband met de lockdown is de opvang momenteel dag en nacht geopend en krijgen dak- en thuislozen een eigen kamer of een tweepersoonskamer waar zij kunnen verblijven. Het Leger des Heils neemt op dit moment veel Oost-Europeanen op, die hun baan hebben verloren en daardoor ook hun huisvesting kwijt zijn en zij kunnen op dit moment ook niet terug naar het land van herkomst. Er zijn in Nederland meer dan 40.000 dak- en thuislozen. In Den Haag heeft het Leger des Heils in de locatie Lozerhof opvang voor kwetsbare daklozen, die zorg en opvang mijden en waarvoor geen plaats is in de reguliere opvang. Momenteel verblijven hier meer dan honderd daklozen. Het vastendoel is dit jaar bestemd voor de Lozerhof.

U kunt uw gift over maken op het rekeningnummer van de diaconie van de Bergkerk onder vermelding van vastendoel.

Het nummer is: NL92 INGB 0007 5801 75

Aan het einde van de actie maakt de penningmeester Willem-Jan Huijssoon het totaalbedrag over aan het Leger des Heils. Wij bevelen van harte dit vastendoel bij u aan.

Namens de diaconie van Den Haag-West, *Margriet den Heijer*

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)

Donderdag 01 april Witte donderdag vanuit de Maranathakerk om 19.30 uur Ds. Axel Wicke

Vrijdag 02 april Goede vrijdag vanuit de Bergkerk om 19.30 uur Ds. Axel Wicke

Zaterdag 03 april Paaswake vanuit de Maranathakerk om 19.30 uur Ds. Martine Nijveld

Zondag 04 april 2021 Bergkerk: 10.00 uur Ds. Martine Nijveld

Maranathakerk: 10.30 uur Mw. Sity Smedinga *Strijensas*

Eerste collecte: Kia Werelddiaconaat

Tweede collecte: Wijkgemeente

Wijkgroet

Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag **vóór donderdag 22.00 uur** inleveren bij J.(Janny) van Ackooij-van Ast, Sneeuwbalstraat 73 2565 VX Den Haag – tel. 070 363 05 24
email: ackooij@ziggo.nl

Uitzending:

In beide kerken wordt de dienst uitgezonden via de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) of via de app Kerkomroep. U kunt de dienst live meevieren, of later beluisteren.

Beeldopname is er in 2021 voorlopig elke week, steeds vanuit de Bergkerk.

U kunt de beeldopname vinden op ons eigen **YouTubekanaal: Wijkgemeente Den Haag-West**

Op dit kanaal kunt u de dienst live, of later meevieren.

U kunt ook eenvoudig het volgende aanklikken: www.tiny.cc/DenHaagWest

Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de websites van Bergkerk en Maranathakerk. www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl

De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.