



Wijkgemeente Den Haag West - zondag 21 februari 2021 – 1^e 40-dagertijd / Invocabit

Voorganger: ds. Martin Koster
Orgel/pianist: Warner Fokkens

Ouderling: Anja Drost
Kosteres: Leonore Brons

Lectrice: Ada Hoek
Cameraman: Theus van den Broek

Klokgelui

Orgelspel over **Lied 542**

Welkom

Aanvangslied: **Lied 538:1 en 4**

God roept de mens op weg te gaan

Een mens te zijn op aarde

orgelspel – reciteren – orgelspel

¹ Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

⁴ Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Bemoediging: Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed:

Psalm van de zondag **Lied 91a: 1 en 2**

Wie in de schaduw Gods mag wonen

(meezingcoupletten)

¹ Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

² Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Smeekebed

Beantwoord door **Lied 301^e:**

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Veertigdagenlied (improvisatie op piano)

tekst: Marijke de Bruine met enkele bewerkingen door Martin Koster muziek: Peter Rippen

1 Veertig dagen tot aan Pasen tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan. Refrein:
Veertig dagen, weken, jaren, wachten weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering, met vreugd' en moeite samenging.

² Veertig weken duurt mijn groeien
tot een nieuwgeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen
volheid is en nieuw begin. Refrein

³ Veertig jaren van een leven zijn
naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met
moeite werd verkregen daardoor
worden mensen vrij. Refrein

⁴ Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. Refrein

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Marcus 1: 1 - 15

¹ Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.² Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

'Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. ³ Luid klinkt een stem in de woestijn:
"Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

⁴ Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. ⁵ Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. ⁶ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. ⁷ Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.

⁸ Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie open met de heilige Geest.'

⁹ In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. ¹⁰ Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, ¹¹ en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

¹² Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. ¹³ Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

¹⁴ Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. ¹⁵ Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hechtgeloof aan dit goede nieuws.'

Pianospel: **Lied 25b**

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

¹ Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

² Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

³ Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde
naar U gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mijn in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Overdenking: *gesproken en gemusiceerd*

Orgel improvisatie **Lied 1010**

Geef vrede, Heer, geef vrede

Mededelingen

Gebeden *waarin verwerkt* **Lied 898: 1** ***Een vaste burcht is onze God***

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied: **Lied 898: 4**

-orgelspel – meezing couplet 4 – orgelspel

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden

Zending en zegen (Amen)

Orgelspel over **Lied 221**

Zo vriendelijk en veilig als het licht