



Wijkgemeente Den Haag West - zondag 31 januari 2021 – 4^e na Epifanie / Septuagesima

Voorganger: ds. Piet Schelling Ouderling: Leen Slegers Lectrice: Nettie Tichelaar
Organist/pianist: Warner Fokkens Kosteres: Leonore Brons Cameraman: Andreas Rodler

Klokgelui

Pianospel over **Lied 223:**

Welkom

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans

Aanvangslied: **Lied 215: 1 en 7**

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

orgelspel – reciteren – orgelspel

¹ Ontwaak, o mens de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

⁷ Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Bemoediging: Ambtsdrager:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed:

waarop wij kunnen leunen.
Wees als ochtenddauw die ons vernieuwt.
Wees als een trooster die onze tranen verzamelt.
Wees als een herder die ons zoekt en thuisbrengt.
O God, wees zo aanwezig! Amen.

Psalm van de zondag: **Psalm 97: 1 en 6** **Groot koning is de Heer**

¹ Groot koning is de Heer. Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

⁶ Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Gebed voor de nood van de wereld: **drie gebedsintenties die elk eindigen met**

**'Daarom roepen wij tot U: 'Heer, ontferm U',
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison**

Orgel: **Lied 301^e:**

Gloriamuziek: **Lied 304**

Zing van de Vader die in den beginne

Gebed van de zondag: intenties afgewisseld met melodie uit *het slot van de zesde symfonie van L. van Beethoven*

Kom in ons mid - den en luis - ter naar ons bid - den,
kom met uw geest - kracht waar op de aar - de wacht

¹ Kom in ons midden en luister naar ons bidden,
kom met uw geestkracht waar op de aarde wacht.

³ Hoor ons, Getrouwe, nu wij ons ontvouwen,
hoor ons verlangen naar onbegrensde hoop.

² Wees hier aanwezig met eindeloze liefde,
wees hier aanwezig, bewogen en gezien.

⁴ Laat ons niet leven, gevangen in de leegte,
laat ons niet achter, verlaten en verdoemd.

⁵ Dank voor de vrede door U aan ons gegeven,
dank voor uw goedheid, ontwaakt in onze tijd.

Eerste lezing: Deuteronomium 18: 15-20

¹⁵ Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. ¹⁶ U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 'Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.' ¹⁷ De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken. ¹⁸ Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. ¹⁹ Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. ²⁰ Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.'

Lied 530

De Geest des Heren is op hem

orgelspel – reciteren – orgelspel

¹ De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

² Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

³ Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

⁴ Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Tweede lezing: Marcus 1: 21-28

²¹ Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. ²² Ze warendiep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. ²³ Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ²⁴ 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' ²⁵ Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' ²⁶ De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. ²⁷ Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.' ²⁸ Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

Lied 512:1, 2 en 5

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

¹ O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

² Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

⁵ Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Overdenking

Orgel improvisatie **Lied 905**

Wie zich door God alleen laat leiden

Mededelingen

Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied:

Lied 982

In de bloembol is de krokus

couplet 1 en 2 reciteren -pianospel – couplet 3 reciteren – pianospel

¹ In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

² Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

³ In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Zending en zegen (Amen)

Orgelspel over **Lied 977**

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd