

Soms nemen mensen ineens een radicale beslissing. Je zag het niet aankomen, want alles leek toch best vrij goed te gaan. Maar ze nemen een onverwacht besluit. Ze zijn in de ban van iets nieuws.

Ze verhuizen ineens naar een ander deel van het land. Ze stoppen met hun opleiding en beginnen aan iets anders, waar je ze eerder nooit over hoorde. Of ze zeggen hun werk op en gaan ineens iets heel anders doen. Ze beginnen aan een nieuw leven.

Ze zijn gegrepen door iets nieuws, door een soort nieuwe liefde, misschien wel letterlijk door een nieuwe liefde, iemand met wie ze verder willen. En daar geven ze alles voor op.

Je houdt je hart vast. Weet je wel wat je doet? Dat nieuwe perspectief dat je nu ineens voor je ziet kon wel eens vies tegenvallen! Al je zekerheden ineens opgeven?

Weet je wel wat je doet, Simon en Andreas, Johannes en Jakobus? Jullie verlaten plotseling jullie familie. Het vissersleven laten jullie achter. En jullie volgen die vreemde man met die aanvechtbare boodschap.

Weten jullie wel wat jullie doen? Het kan niet anders: Na een tijdje kom je thuis van de koude kermis. Wat eerst zo'n aanlokkelijk perspectief leek valt altijd tegen. Je kunt een tijdje hoge verwachtingen hebben, maar na een tijdje komt er altijd iets dat je dromen doorkruist.

Nee, ze weten niet wat ze doen. Maar ze laten zich meeslepen door de boodschap van Jezus: Er begint hier en nu iets nieuws. "Het koninkrijk van God is dichtbij; kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws."

Goed nieuws: "Het koninkrijk van God is dichtbij." Stel dat het waar is, dan gaat het ook wel om iets bijzonders.

Er is wel vaker goed nieuws. Goed nieuws: de werkloosheid is gedaald. Goed nieuws: het gaat beter met de economie. Inderdaad, dat is goed nieuws.

Maar dit goede nieuws van Jezus is van een andere orde. Stel dat het waar is, dan komt er iets van de hemel op aarde. Dan wordt er in deze wereld iets zichtbaar van God.

Dan komt er een streep door wat wij steeds maar denken, dat idee dat het nooit echt anders wordt dan het nu is. Dan komt er een einde aan onrecht en verdriet. Dan gaat het definitief de goede kant op.

Die vier jonge vissers volgen Jezus. Hun beslissing heeft iets impulsiefs. Ze weten niet waar het op uitloopt. Maar het klinkt kennelijk goed genoeg. En dus zetten ze de stap.

Jaren later staat het er heel anders voor. Ze zijn veranderd. Ze staan heel anders in het leven dan toen Jezus ze riep.

Wat dan? Hebben ze spijt van hun beslissing om Jezus te volgen? Hadden ze het niet moeten doen?

Nee, dat niet. Ze zijn nog steeds volgelingen van Jezus. De boodschap die Jezus bracht brengen ze nu zelf ook: Het koninkrijk van God is dichtbij! Ze zijn vissers van mensen geworden.

En toch is het anders dan toen het allemaal begon. En dat heeft alles te maken met die Jezus, die man die ze volgen, en die anders is dat ze verwachtten.

Ze volgen Jezus. Maar ze zijn regelmatig in verwarring. Soms zijn ze dat door zijn uitleg. Maar dat zijn ze vooral als Jezus vertelt dat hij zal lijden en sterven. De schok is groot. Ze protesteren zelfs. Ze snappen Jezus niet en ze zijn geneigd af te haken. Het koninkrijk van God zou toch komen?

Nu kijken ze anders naar dat dramatische verloop van Jezus' leven. Wat er met Jezus gebeurde staat niet haaks op het koninkrijk van God, het heeft het koninkrijk van God alleen maar dichterbij gebracht. Juist doordat Jezus bereid was zijn leven te geven, is Gods koninkrijk dichtbij gekomen. Het kwam dichtbij door zijn woorden en zijn daden, maar ook door zijn kruis en door zijn opstanding.

Het koninkrijk van God. Daarbij gaat het kennelijk om iets moois. Het is iets om naar uit te kijken. Maar net als die volgelingen van Jezus snappen we er maar weinig van en hebben we er vooral heel veel vragen bij.

“Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?”, vroeg Gerard Reve. Een goede vraag. Een logische vraag, zeker in moeilijke tijden zoals deze.

Kennelijk wil Jezus ons leren om anders naar deze wereld te kijken. Hij vestigt onze aandacht op wat er volgens hem echt toe doet.

De eeuwen door zijn er mensen geweest die een nieuwe weg insloegen. Sommigen gaven hun bestaanszekerheid op en vertrokken, om ergens anders van betekenis te zijn. Anderen bleven waar ze waren, maar ze gaven een nieuwe invulling aan hun leven. Ze zetten zich in voor anderen, zonder enig eigenbelang.

Zo is het nog steeds. Ook nu zijn mensen bereid om hun leven in dienst te stellen van hun medemensen. Het is een zegen in tijden zoals deze. Ze helpen mensen in nood. Ze hebben aandacht voor wie vergeten worden.

En er zijn mensen die onrecht aan de kaak, zonder enig eigen belang, soms zelfs met gevaar voor eigen leven.

Vreemd! Waarom zou je dat doen? Toch doen ze het, zoals Jezus dat deed. Meestal onopvallend, maar als je goed kijkt, zie je hoe bijzonder het is.

Als we de moed verliezen, laten we dat dan maar voor ogen houden. En laten we er een teken in zien dat God de wereld niet loslaat.

Bergkerk Den Haag, zondag 24 januari 2021, Paul Sanders