

# Kerstviering voor jong en oud



## **Welkom in onze online-kerstviering!**

In deze dienst wordt een kerstverhaal verteld  
in de vorm van een hoor-en-kijk-spel.

We maken een mooie kerstknutsel om in de kerstboom te hangen  
of als cadeautje aan iemand anders te geven.

We sluiten af met een kort filmpje van het kerstverhaal.

Een groepje kinderen zingt een lied.

En ook anderen zullen muziek maken en kerstliederen zingen.

24 december 2020

Om 16.00 uur wordt deze dienst vanuit de Bergkerk uitgezonden via onze  
livestream ([www.tiny.cc/DenHaagWest](http://www.tiny.cc/DenHaagWest))

Natuurlijk kun je ook op een ander moment kijken en meedoen!

Alleen luisteren kan ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of de App Kerkomroep.

Muziek: 'Komt allen tezamen'

Welkom

We luisteren naar het lied DROOMKAARSEN.

Daarbij worden de adventskaarsen en de kerstkaars aangestoken.

Laten we nu samen dromen  
van de vrede die zal komen  
Steek een kaars aan  
Sta eens stil bij wat Kerstmis zeggen wil

Ik droom soms van een wereldfeest  
daar danst geen kind alleen  
we denken even aan dat feest  
bij kaars één

Ik droom soms van een wereldfeest  
en iedereen speelt mee  
We denken aan dat plein  
bij kaars twee

Ik droom soms van een wereldstad  
waar ik geen honger zie  
We denken even aan die stad  
bij kaars drie

Ik droom soms van een wereldpark  
je zingt er met plezier  
We denken even aan dat park  
bij kaars vier

Laten al die mooie dromen  
bij het kerstkind samenkomen  
voor we nu weer verder gaan  
steken we de kerstkaars aan



Blijf maar hopen, blijf maar dromen  
want de vrede zal ooit komen  
Blijf maar hopen, blijf maar dromen  
want de vrede komt!

Het kerstverhaal van **Robin het Roodborstje**, een hoor-en-kijk-spel.  
Veel kinderen hebben gezorgd voor mooie tekeningen bij dit verhaal!  
Bij dit verhaal horen een paar kerstliederen.

### **‘Ik ben een engel van de Heer’, vers 1, 2 en 5 (lied 469)**

‘Ik ben een engel van de Heer,  
daal uit de hemel tot je neer  
en breng een nieuw en mooi verhaal  
dat ik vertel in mensentaal.

‘t Is van een moeder die vannacht  
een kindje kreeg en dankbaar lacht.  
‘t Is van een kindje, lief en klein,  
dat wil altijd je vriendje zijn.

Let goed op wat ik je vertel,  
dan vind je vast dat kindje wel:  
‘t ligt in een kribbe in een stal.  
Toch is Hij Koning van ‘t heelal.’

### **‘Het lied van Maria’, vers 1, 2 en 3**

(op de wijs van ‘God rest you merry’; tekst: Mar van der Velden)

Maria was een meisje nog  
toen hoorde zij een stem:  
Jij krijgt een prachtig kindje,  
een zoon in Betlehem.  
Hij zal eens de bevrijder zijn  
dus zing een lied van hem.

Refrein:

Een lied over alles andersom, andersom.

Een lied over alles andersom.

Maria zong: Mijn lieve God,  
Hij zag mij zomaar staan  
hoe arm en klein ik ook wezen mag  
Hij zet mij toch vooraan.  
Ik zing voor al het grote  
dat hij Israël heeft gedaan.



Refrein: ...

Maria zong: Ik wist het wel,  
zo is Hij steeds geweest.  
Wie rijk en machtig willen zijn  
verliezen ook het meest.  
Maar armen richt Hij op,  
Hij maakt hun leven tot een feest.

Refrein:

### **'Toen ik het kind zag'**

(muziek: Gerard van Amstel; tekst: Gerard van Midden)

Toen ik het kind zag, zag ik in zijn ogen  
kleine lichtjes, lichtjes voor de nacht.  
Voor iedereen die in het donker leeft  
en niets meer om te hopen heeft,  
kan hij een licht zijn, kan hij een licht zijn  
met een onverwachte kracht.  
Van donker naar licht, van nacht naar de dag.  
Komt dat echt door dat kind dat ik plotseling zag?

**'Stille nacht'** (lied 483; het tweede couplet lenen we uit een boek van Jacques Vriens):

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Betlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht.  
't Kindje slaapt, sluimert zacht.  
Al zijn vriendjes die komen bijeen,  
staan heel stil om het kribbetje heen.  
Dromen ook zij van de vrede,  
vrede voor ons allemaal?!



We bidden samen - en we sluiten ons gebed af met het 'Onze Vader':

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit  
in eeuwigheid.  
Amen. *(Nieuwe Bijbelvertaling)*

Knutselen (en tijdens het knutselen: muziek!)

Kerstfilmpje met het kerstverhaal uit de bijbel (Lukas 2)



Slotlied: 'Midden in de winternacht', vers 1 en 2 (lied 486)

Midden in de winternacht  
ging de hemel open;  
die ons heil ter wereld bracht,  
antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied;  
herders, waarom zingt gij niet?  
Laat de citer slaan,  
blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: Christus is geboren.

Vrede was het overal;  
wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied;  
Herders waarom speelt gij niet;  
Laat de citers slaan,  
blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: Christus is geboren!

Kerstwens en zegen

Kerstmuziek!

## Ons goede doel met kerst is: Stichting Lotje

Stichting Lotje wil kinderen in schrijnende situaties helpen en opvrolijken. Stichting Lotje biedt incidentele hulp, klein of groot, die echt een verschil maakt voor het kind. Deze bijdrage kan financieel zijn of, afhankelijk van de situatie, in de vorm van hulpgoederen zoals kleding, schoenen, boeken of wat op dat moment echt nodig is. Stichting Lotje wil, samen met andere organisaties, kansen vergroten voor alle kinderen in Den Haag.

Rekeningnummer: NL50 ABNA 0445 4093 04 t.n.v. Stichting Lotje Den Haag.

Meer info: [www.stichtinglotje.nl](http://www.stichtinglotje.nl)

**We wensen iedereen  
een vrolijk en gezegend  
kerstfeest!**

Deze viering is voorbereid samen met de jeugdraad  
en met de leiding van de kindernevendiensten  
van Bergkerk en Maranathakerk  
(Lizette de Koning, Marleen van Loenen, Jasmine Coviello, Mirjam  
Röhling, Nelleke van Kooij, Karen van Drongelen)

Muziek: Warner Fokkens  
In deze dienst wordt gezongen door:  
Roosmarijn, Jet en Maartje  
Jorina van Bergen

Voorganger: ds. Martine Nijveld  
Koster: Leonore Brons  
Livestream: Theus van den Broek  
Beamer: Marinus van Kooij

De liederen komen, tenzij anders vermeld, uit ons Liedboek 2013

