



## Wijkgemeente Den Haag West - zondag 29 november 2020 – 1<sup>e</sup> Advent

Voorganger: ds. Casper van Dongen      Ouderling: Aaltje Visser      Lector: Joke Verhave  
Organist: Warner Fokkens      Koster: Leonore Brons  
Kinderkerkleiding: Jasmine Coviello      Cameraman: Marinus van Kooij

### “De Vijgenboom en: wees waakzaam”

#### Klokgelui

Orgelspel: J.S. Bach:      *Nun komm, der Heiden Heiland*      BWV 659

#### Welkom

#### Aansteken van de kinderkaars

Aanvangslied: Lied 451: 1, 2, 5      *Richt op uw macht, o Here der heerscharen*  
*voorspel-reciteren door ouderling - naspel*

Bemoediging:      Ambtsdrager:      Wij zoeken onze hulp bij de Heer!  
Allen:      *Die hemel en aarde gemaakt heeft.*

#### Drempelgebed

Psalm van de zondag: Psalm 63: 1, 3      *Mijn God, Gij zijt mijn toevlucht*      *solozang*

#### Smeekgebed:

Orgelspel: Bede over Lied 433:      *Kom tot ons, de wereld wacht*

#### Gebed van de zondag:

Profetenlezing:      **Jesaja 63: 19b – 64: 4a**

<sup>19b</sup> Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!

De bergen zouden voor u beven.

<sup>1</sup> Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,  
zoals vuur water doet koken,  
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen  
en alle volken voor u laten beven,

<sup>2</sup> omdat u de geduchte daden doet  
waarop wij niet durven hopen.

Als u toch zou afdalen!

De bergen zouden voor u beven.

<sup>3</sup> Nog nooit is zoiets gehoord,  
niet eerder zoiets vernomen.  
Geen oog zag ooit een god buiten u,  
die opkomt voor wie op hem wacht.

<sup>4</sup> U komt ieder tegemoet  
die van harte rechtvaardig handelt,  
die uw weg gaat, met u voor ogen.

**Epistellezing: 1 Korintiërs 1: 4 – 9**

<sup>4</sup> Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. <sup>5</sup> Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis <sup>6</sup> bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, <sup>7</sup> en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

<sup>8</sup> Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. <sup>9</sup> God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

**Lied 910: 4**

***Al zal geen wijnstok dragen***

*solozang*

**Evangelielezing: Marcus 13: 26 – 37**

<sup>26</sup> Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. <sup>27</sup> Dan zal hij de engelen erop uitsuren om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. <sup>28</sup> Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. <sup>29</sup> Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. <sup>30</sup> Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. <sup>31</sup> Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. <sup>32</sup> Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken,

de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. <sup>33</sup> Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. <sup>34</sup> Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigentaak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. <sup>35</sup> Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. <sup>36</sup> Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. <sup>37</sup> Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

**Acclamatie (allen): *Gij zijt het licht der wereld, Gij zijt het brood des levens, Lof zij U, Christus.***

**Overdenking**

**Piano-improvisatie over Lied 462: *Zal er ooit een dag van vrede***

**Gebeden:** Dankgebed, voorbeden en stil gebed met een gesproken acclamatie:  
***Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan!***  
***Onze Vader (Oecumenisch)***

**Mededelingen:**

**Slotlied: Lied 678: 1, 2, 9**

***Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde***  
*voorspel – reciteren 1, 2, gemeente vers 9 - naspel*

**Zending en zegen (allen zeggen: Amen)**

*(gemeente gaat staan)*

**Orgelspel over Lied 837:**

***Iedereen zoekt U, jong en oud***

***Na orgelspel verlaten wij - op aanwijzing van de koster – de kerkruimte en treft u bij de uitgang de collectezakken aan.***