

GEDACHTENISDIENST

Bergkerk 22 november 2020, Laatste zondag van het kerkelijk jaar / Zondag Voleinding

Warner Fokkens – orgel en vleugel

Jaap de Wit – klavecimbel

Marjon van Es – zang

Gerdie van der Kolk, Anja Drost, Cees Kaas en Axel Wicke – zangkwartet

Ada Hoek – ambtsdraagster van dienst

Anja Drost – lectrice

Gerdie van der Kolk, Anja Drost, Ada Hoek, Ria Smits-de Bruin, Joost Smits en Cees Kaas – kaarsenaanstekers
ds Axel Wicke - voorganger

Orgelspel: J.S. Bach – Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654

Welkom door de ouderling

Intochtslied (zangkwartet): 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Onze Hulp

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van onze Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Ouderling: die trouw is tot in eeuwigheid

Allen: en niet los laat het werk van zijn handen. Amen.

Drempelgebed

Muziekmoment: improvisatie over lied 952: Waar zou het zijn, dat land van licht

Smeekgebed

Aansluitend: zang/klavecimbel: Lied nummer 6: Bußlied

Lied 6: Bußlied

An dir, allein an dir hab ich gesündigt,
Und übel oft vor dir getan.
Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt;
Sieh, Gott, auch meinen Jammer an.
Dir ist mein Flehn, mein Seufzen nicht verborgen,
Und meine Tränen sind vor dir.
Ach Gott, mein Gott, wie lange soll ich sorgen?
Wie lang entfernst du dich von mir?
Herr, handle nicht mit mir nach meinen Sünden,
Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.
Ich suche dich, laß mich dein Antlitz finden,
Du Gott der Langmut und Geduld.
Früh wollst du mich mit deiner Gnade füllen,
Gott, Vater der Barmherzigkeit.
Erfreue mich um deines Namens willen,
Du bist mein Gott, der gern erfreut.
Laß deinen Weg mich wieder freudig wallen
Und lehre mich dein heilig Recht
Mich täglich tun nach deinem Wohlgefallen;
Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht.
Herr, eile du, mein Schutz, mir beizustehen,
Und leite mich auf ebner Bahn.
Er hört mein Schrei'n, der Herr erhört mein Flehen
Und nimmt sich meiner Seele an.

Lied 6: Boetelied

Voor u, alleen voor u heb ik gezondigd
En kwaad vaak jegens u gedaan.
Gij ziet de schuld, die mij de vloek aankondigt,
Zie, God, ook mijn ellende aan.
U is mijn nood, mijn zuchten niet verborgen,
En al mijn tranen, die ziet gij.
Ach God, mijn God, hoe lang blijf ik in zorgen?
Hoe lang houdt gij u ver van mij?
Heer, handel niet met mij naar al mijn zonden,
Vergeld mij niet conform mijn schuld.
Ik zoek u zeer, geef u aan mij gevonden,
Gij, God van meelij en geduld.
Gij wilt al lang mij met genade stillen,
God, Vader van barmhartigheid.
Geef mij dus vreugd, uw grote naam ter wille,
Gij zijt mijn God, die graag verblijdt.
Laat blij uw weg mij volgen weer, de smalle
En leer mij ook uw heilig recht¹,
Daag'lijks te doen volgens uw welgevallen;
Gij zijt mijn God, ik ben uw knecht.
Heer, haast u toch, een hand mij toe te steken,
En leid mij voort op vlakke baan.
Hij hoort mijn kreet, de Heer verhoort mijn smeken
En neemt mijn ziel in liefde aan.

Gloria

Aansluitend: zang/klavecimbel: Lied nummer 4: Die Ehre Gottes aus der Natur

Lied 4: Die Ehre Gottes aus der Natur

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre;
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne
Und läuft den Weg gleich als ein Held.

Lied 4: De roem van God in de natuur

De hemelen roemen de naam van de Eeuwige;
Hun galm plant ver zijn glorie voort.
Hem roemt de aardbol, hem prijzen de zeeën;
Verneem, o mens, hun goddelijk woord!

Wie draagt des hemels ontelbare sterren?
Wie voert de zon steeds uit haar tent?
Zij komt en schittert, lacht toe ons van verre,
En volgt haar weg gelijk een held.

Gebed van de zondag

Lezing: Jesaja 60:1-3+19-22

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd licht geven.

De dagen van je rouw zijn voorbij. Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed bezitten. Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.

De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen.

Muziekmoment: Ontwaakt gij die slaapt

Lezing: Mattheus 5:1-12

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.

Verkondiging

Muziekmoment: zang/klavecimbel: Lieder nummer 1,3,2 en 5

Lied 1: Bitten

Gott, deine Güte reicht so weit,
So weit die Wolken gehen,
Du krönst uns mit Barmherzigkeit
Und eilst, uns beizustehen.
Herr! Meine Burg, mein Fels, mein Hort,
Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;
Denn ich will vor dir beten!

Lied 3: Vom Tode

Meine Lebenszeit verstreicht,
Stündlich eil ich zu dem Grabe,
Und was ist's, das ich vielleicht,
Das ich noch zu leben habe?
Denk, o Mensch, an deinen Tod!
Säume nicht, denn Eins ist Not!

Lied 2: Die Liebe zum Nächsten

So jemand spricht: Ich liebe Gott,
Und haßt doch seine Brüder,
Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott
Und reißt sie ganz darnieder.
Gott ist die Lieb, und will, daß ich

Lied 2: Smeekbeden

God, Heer, uw goedheid reikt zo wijd,
Zo ver de wolken drijven,
Gij kroont ons met barmhartigheid,
Helpt overeind ons blijven.
Heer! Gij mijn burcht, mijn rots, mijn oord,
Verneem mijn roep, aanhoor mijn woord,
Want ik wil tot u bidden.

Lied 3: Over de dood

Zie, mijn levenstijd verstrijkt,
Ijlings word 'k naar 't graf gedreven,
En wat straks, als moog'lijk blijkt,
Dat 'k niet lang meer heb te leven?
Denk o mens, denk aan je dood!
Stel niet uit, besef de nood!

Lied 2: De naastenliefde

Als iemand zegt: ik houd van God,
Maar haat draagt tot zijn broeders,
Die drijft met Gods gebod de spot
En kwetst de waarheidshoeders.
God heeft ons lief; van Hem ik moet

Den Nächsten liebe, gleich als mich.

De naaste koest'ren als mijn bloed.

Lied 5: Gottes Macht und Vorsehung

Gott ist mein Lied!

Er ist der Gott der Stärke,

Hehr ist sein Nam'

Und groß sind seine Werke,

Und alle Himmel sein Gebiet.

Lied 5: Gods macht en voorzienigheid

God is mijn lied!

Hij is de God der sterkte,

Hoog is zijn naam

En groot zijn al zijn werken,

En alle hemelen zijn gebied.

Inleiding op de gedachtenis

Zingen (zangkwartet): 730 - Heer, herinner u de namen

1. Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

2. Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaal'gheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

3. Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

Gedachtenis

Wij noemen de 36 namen van onze het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden en branden 36 kaarsen voor ze. Om hen in het licht te zetten en als symbool van hun eeuwig leven in Gods licht.

Dit gebeurt in zes groepen van zes kaarsen. Aan het begin en na elke groep zingen wij "Als alles duister is":

Als al - les dui - ter is, ont - steek dan een lich - tend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als al - les dui - ter is, ont - steek dan een
lich - tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als al - les dui - ter

The musical score is written on three staves in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff begins with a treble clef and a common time signature. The lyrics are written below the notes. Dynamic markings include *mf* (mezzo-forte) and *p* (piano). The score ends with a double bar line and repeat dots.

Wij zingen "Als alles duister is"

Uit de gemeente zijn ons voorgegaan:

Ina Onvlee- Meenderink

Nel Vonk – Klaasse

Michiel van den Toorn

Mary Jenny Sommer – Breedveld

Petrus Christiaan van Haalen

Janny Dierick – Fraterman

Wij zingen "Als alles duister is"

Henny van Driesten - Bos

Heleen Weersma – Vrolijk

Riek Verhave – Weijschedé

Truus van Schuylenburg – Eenhoorn

Wilhelmina de Roode

Grietje Aulina van der Meijden – Vlig

Wij zingen "Als alles duister is"

Maria Wilhelmina Elisabeth Leether – van der Meijden

Cor van Wissen

Mevrouw Andeweg

Felix Buitenhuis

Arie Mooiman

Ilse van Gent – Schrijvers van Zenden

Wij zingen "Als alles duister is"

Maart van Swigchem – van der Spek

Johanna Zuurmond – den Dulk

Gerardus Hoeksema

Henriëtte Wilhelmina Vogelezang

Jan Freeke

Peter Franciscus van Drimmelen

Wij zingen "Als alles duister is"

Ellen Schillemans

Corry van Ieperen

Sjoerdina Johanna van der Harst – van Stein Callenfels

Pieter Lekkerkerk

Elisabeth Harteveld

Daniël Jan Karel Mac Gillavry

Wij zingen "Als alles duister is"

Trijntje van der Meer – Mulder

André Schaafsma

Mevrouw Walker

Joop Maarleveld – van der Pas

Annie Flinterman – van der Ende

Pieter van der Staal

Wij zingen "Als alles duister is"

Wij branden een kaars voor alle vluchtelingen, overleden onderweg naar of door Europa.

Wij branden een kaars voor alle slachtoffers van terrorisme en oorlog.

Wij branden een kaars voor wie wij niet noemden maar wiens namen geschreven staan in onze harten.

Wij branden een kaars voor alle voor ons naamloos overledenen.

Wij zingen "Als alles duister is"

Aansluitend daaraan: Orgel improvisatie over lied 905: Wie zich door God

Gebed

Lied (zangkwartet): Tussentijds 187 - Slechts uit de verte zagen zij...

1. Slechts uit de verte zagen zij,
Die ons zijn voorgegaan.
Op hoop van zegen gingen zij,
Droegen zichzelf als stenen aan
voor de beloofde stad, waarvan
de fundamenten lang
al in Gods eigen dromen staan.

Refrein: Ons hart vertrouwt op hoop van zegen:
de stad van goud die God ons bouwt,
dat land van ooit
dat Hij voor ons voltooit.

2. Zij hebben naar het land gezocht
waar vrede daglicht is.
Hun leven was een blijvend nee
tegen de nacht van duisternis,
tegen de angst die mensen knecht.
Hun wortels nooit gehecht
in wat alom voorhanden is.

Refrein

3. Zij waren vreemden en geen plek
werd ooit voorgoed hun thuis.
Hun hart was hun vooruitgesneld,
zij waren kind bij God aan huis.
De horizon van wat ons wacht
is dichterbij gebracht:
wij komen samen met hen thuis

Refrein

4. Als vreemdelingen gaandeweg
vervolgen wij hun spoor.
Zij zijn gestorven met de droom.
Wij zoeken nog, geven gehoor
de Stem, die hen geroepen had
naar de gedroomde stad,
want nóg gaat God ons daarheen voor.

Refrein

Gebeden, elke voorbede en het stil gebed worden besloten met de door allen gesproken acclamatie:

"Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit"

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen door de ouderling

De eerste collecte is deze zondag voor onze wijkdiaconie, omdat de inspanningen van de medewerkers van de diaconie van onze kerkgemeente om kwetsbaren bij ons in de wijk en daarbuiten te ondersteunen, vaak geld kosten. Als u dat werk wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 ter name van Diaconie Bergkerk o.v.v. "collecte 22 november".

De tweede collecte is voor de pastorale dienstverlening van de landelijke Protestantse Kerk Nederland, waar uiteraard tijdens deze corona-crisis alle hens aan dek zijn, omdat veel beroepen op het pastorale aanbod van de kerk gedaan worden. Helpt u de kerk om in deze moeilijke tijden eenzamen en kwetsbaren te steunen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 ter name van Protestantse Kerk o.v.v. "collecte 22 november". Hartelijke dank!

Verder bevelen wij u van harte de huis-aan-huis – collecte van Kerk in Actie aan, die van 29 november t/m 5 december landelijk gehouden gaat worden. Wat is het doel van de collecte? We komen in actie voor vluchtelingen-kinderen in Griekenland. nood en wat wij voor hen kunnen betekenen.

Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ze helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Behalve de huis-aan-huiscollecte kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457, ter name van Kerk in Actie o.v.v. Kinderen op Lesbos. Hartelijke dank!

Slotlied (*zangkwartet, begeleiding op de vleugel*): 608 - De steppe zal bloeien

1. De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.
Als beken vol water,
Als beken vol toesnellend water,
Schietsend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,

Die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

Dode, dode, sta op,

Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

Een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

En wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

En lachen en juichen en leven.

Zegen

Orgelspel: Dear Lord and Father of mankind