

Beste allemaal!

In de komende tijd worden de coronamaatregelen licht verruimd. Dat betekent dat er weer iets meer mogelijk is. Maar blijvend zal er ook veel onzekerheid zijn. Wat kan wel en wat kan niet? En ook voor ieder persoonlijk: wat wil ik zelf en wat doe ik (nog) niet? En voor velen zal die extra ruimte nog helemaal niet voelbaar zijn. Anderen ervaren blijvende onzekerheid rond baan en/of inkomen. In de afgelopen tijd hebben we ook gemerkt dat iedereen op een eigen wijze omgaat met de richtlijnen. De één is strikt, de ander minder strikt. Het doet bijna denken aan een onderscheid dat je in de kerkgeschiedenis regelmatig tegenkomt. Rond diverse zaken had je dan enerzijds de rekkelijken en anderzijds de preciezen. En dus vraagt het ook om wijsheid bij het maken van keuzes als gemeente en om respect voor elkaar.

Hoe gaan we de komende tijd vieren?

De ruimere richtlijnen maken het mogelijk om per 1 juni met 30 mensen te vieren. Daarnaast geeft de Protestantse Kerk aan dat het blijvend heel verstandig kan zijn om alleen onlinediensten aan te bieden. Wij hebben voor de maand juni voor dat laatste gekozen.

Concreet betekent dit:

- in de maand juni alleen onlinevieringen. Hierbij zijn, zoals we ondertussen gewend zijn, slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de viering.
- de maand juni gebruiken we ook om na te denken over de diensten in juli en daarna. Dan mogen we, als het goed blijft gaan, met max. 100 mensen (inclusief alle medewerkers) bijeenkomen. De Protestantse Kerk (www.protestantsekerk.nl) heeft richtlijnen opgesteld voor de plaatselijke gemeentes. Wij zijn op dit moment bezig die richtlijnen te vertalen naar onze eigen situatie. We gaan bekijken hoeveel mensen er veilig en verantwoord in onze kerkruimtes passen, gelet op de anderhalve meter richtlijn. Dat zullen er minder dan 100 zijn, dat kunt u zich vast voorstellen. We moeten afstand houden (en dat is best lastig als je elkaar een lange tijd niet gezien hebt en spontaan op een ander toe wilt lopen). Samen zingen als gemeente wordt ten sterkste afgeraden. Dat doen we dan ook niet. Wel kunnen we blijven werken met solisten en extra musici. U wordt naar uw zitplaats geleid: er is geen 'vrije inloop'. En ook koffiedrinken ná de dienst kan nog niet. En zo zijn er nog veel meer richtlijnen, waar diverse mensen ook al kennis mee gemaakt zullen hebben via bezoek aan winkel, bibliotheek, sportveld of zwembad.

Wellicht vraagt u zich na dit verhaal af: als er zoveel niet kan, waarom zou ik dan gaan?

De Nederlandse theoloog A.A. van Ruler schreef ooit een boek met de titel 'Waarom zou ik naar de kerk gaan?' Als mogelijke redenen geeft hij o.a. aan: om een gewoonte vol te houden, om een traditie voort te zetten, om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden, om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren, om het kerkelijk jaar mee te maken, om rust te vinden. Er blijven dus redenen te over om op zondag naar de kerk te komen. Ik verwacht dat u als lezer nog veel meer redenen weet te verzinnen. Waarbij natuurlijk geldt dat iedereen in verantwoordelijkheid voor anderen en voor jezelf de eigen keuzes moet maken. Als u er voor kiest vanuit huis mee te vieren, is ook dat een prima optie: we hopen daartoe de opname mét beeld blijvend aan te bieden. En bij alles wat niet kan, is het een uitdaging om te zoeken naar wat wél kan en hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn. Deze nieuwsbrief biedt daartoe verschillende mogelijkheden.

In de loop van de maand juni hoort u hoe het kerkdienstenrooster in de maand juli eruit zal zien. Alle goeds, hou vol, heb lief! Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld

Kerkdiensten de komende tijd

De volgende kerkdiensten worden de komende tijd uitgezonden:

- Zondag 31 mei, Pinksteren: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Axel Wicke
- Zondag 7 juni: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Martine Nijveld
- Zondag 14 juni, uitzending vanuit de Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Axel Wicke
- Zondag 21 juni: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Martine Nijveld

- Zondag 28 juni: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Martine Nijveld

De live aanvangstijd is de tijd die voor de kerk van uitzending vertrouwd is. Bij al deze diensten zijn slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de uitvoering. We volgen in dezen de richtlijnen van de PKN.

Digitaal koffieconcert Warner Fokkens

En hebt u de koffieconcerten gemist? Op zondag 28 juni geeft Warner Fokkens een digitaal koffieconcert aansluitend aan de kerkdienst, om 11.00 uur. Meer info volgt later.

Bij herhaling

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep. Via kerkomroep kunt u de diensten beluisteren.

Wilt u liever geluid én beeld? Vier dan mee via ons [eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West](#). Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren. Zoek op Youtube naar

Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:

www.tiny.cc/gmntdenhaagwest

Een heel makkelijke weg om hier te komen is via onze websites: www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org

Daar hoeft u slechts te klikken op de daar aangegeven links.

De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te vinden. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe. U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Stille ramp

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Overal gaan landen op slot. Dat raakt vooral de allerarmsten. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De kerken bieden voorlichting, hygiënepakketten en voedsel aan de meest kwetsbaren. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Daarom doen we een beroep op u: u kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Extra collecte Stille Ramp'. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Hulp aan de Voedselbank

In de afgelopen tijd zijn er vanuit onze gemeente diverse kratten met houdbare producten naar de Voedselbank gebracht. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage leverde. We merken nu dat het aanleveren van deze producten minder wordt. Daarom stoppen we met deze actie. Wel kunt u natuurlijk blijvend een gift overmaken naar NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.

24-uurs wake voor vluchtelingen

Als vervolg op het kerkasiel is er op Wereldvluchtelingendag, 20 juni 12 uur tot 21 juni 12 uur een wake voor vluchtelingen, in buurt-en-kerkhuis Bethel: een afwisselend programma van viering, verhalen van vluchtelingen en informatie vanuit verschillende organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen, dat 24 uur via een livestream mee te maken is. Bij het kerkasiel ging het om een ruimer kinderpardon. Wat zijn daarvan de resultaten? Hoe gaat het met de gezinnen die zijn toegelaten en afgewezen? In de tweede plaats staan we stil bij de kwetsbare kinderen zonder ouders in Griekse vluchtelingenkampen, waar Griekenland hulp voor heeft gevraagd binnen Europa. U kunt voor het programma en de livestream terecht op www.wakevoorvluchtelingen.nl



**wake voor
vluchtelingen**

Klaas Bruins

Handelingen

In de afgelopen jaren heb ik geregeld een kleine serie gedaan over een bijbelboek dat minder vaak op ons leesrooster staat. Prediker en Job, Hooglied en Spreuken kwamen zo voorbij. Deze zomer verdiep ik me – met u – graag in het bijbelboek Handelingen. Dit boek bevat lange toespraken, maar ook kortere, afgeronde verhalen. Een aantal van die verhalen staat centraal in de maand juni.

Op zondag 7 juni: Handelingen 8: 26-40. Op zondag 21 juni: Handelingen 9:32-43. En op zondag 28 juni een gedeelte uit Handelingen 12. Voor veel mensen zullen dit verhalen zijn, vermoed ik, die herinneringen oproepen aan kinderbijbels: Filippus en 'de kamerling', Petrus bevrijd uit de gevangenis. Altijd aardig om ze dan nu met andere blik te bekijken. Het zijn stuk voor stuk verhalen over bevrijding uit vastgelopen situaties. Ook daarom goed om ze nu te lezen. Martine Nijveld

Binnenlopen in buurt-en-kerkhuis Bethel en Maranathakerk

De Maranathakerk is op alle zaterdagen (in ieder geval) tot eind juni open van 14-16 uur om even stil te zijn, te bidden, een kaarsje te branden. Natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsregels. Ook in de Bergkerk kunt u binnenlopen, en wel op zaterdag 30 mei, van 14-16 uur.

Buurt-en-kerkhuis Bethel is de komende tijd elke donderdagmiddag open, van 14-17 uur. Er is gelegenheid voor gesprek, even praten met iemand over wat je bezighoudt, je zorgen delen.

Daarnaast kunt u/kun jij terecht in de kapel om een kaarsje aan te steken voor jezelf of voor mensen die je lief zijn, voor mensen die ziek zijn en de mensen om hen heen. Even binnenlopen voor een moment van bezinning, rust en/of gebed. Natuurlijk ook hier: we houden de RIVM-richtlijnen in acht.

Alsnog kijken: Haagse dodenherdenking

Op 4 mei jl. heeft de Protestantse Kerk Den Haag meegewerkt aan een Haagse dodenherdenking. Deze bijeenkomst is gehouden in de Grote Kerk en live gestreamd. De HGK (Haagse Gemeenschap van Kerken) had hierin het initiatief. Er was een mooi programma, met Haagse verhalen over de oorlogstijd, maar het kwam helaas te laat rond om er nog breed ruchtbaarheid aan te geven. Op de website van de HGK staan alle teksten en via onderstaande link kunt u alsnog de bijeenkomst horen en zien! Haagse dodenherdenking vanuit de Grote Kerk op 4 mei 2020 door de HGK: www.youtube.com/watch?v=9rSDuJzsXnk.

Bazaar

In verband met corona kan de bazaar niet doorgaan op de geplande datum, begin september. We zoeken naar mogelijkheden om op een latere datum in een andere vorm 'iets' ter vervanging daarvan te organiseren. Daarmee vervallen ook de beide inleverochtenden die eind augustus op de agenda stonden. De laatste inleverochtend van dit seizoen is op zaterdag 6 juni, van 10-12 uur.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar: het blijft belangrijk! Dus: stuur een kaartje naar andere gemeenteleden, hang een bloemetje aan de deur bij een buurtbewoner, haal boodschappen voor een ander of doe een belletje! En neem bij pastorale vragen gerust contact op met één van onderstaande mensen:

Aaltje Visser, pastoraal ouderling Den Haag-West, tel. 070 323 32 20

Sietske Oosterheert, coördinator Omzien naar elkaar rond de Maranathakerk, tel. 070 323 91 89

Ria Smits-de Bruin, coördinator Omzien naar elkaar rond de Bergkerk, tel. 070 368 39 66

ds. Axel Wicke, 070 331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl

ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl

Doorgeven

En geeft u deze nieuwsbrief door aan mensen zonder computer?!

Met een hartelijke groet van de kerkenraad!