

Over de diensten:

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep.

En ook te horen *en te zien* via ons eigen Youtubekanaal.

Zoek op Youtube naar **Wijkgemeente Den Haag-West** en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/gmntdenhaagwest.

Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.

De preken staan op onze websites. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe (me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24).

U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Vanaf zondag 5 april zijn er in onze vieringen ook **meezingmomenten**: de tekst van de liederen staat op de liturgie en verschijnt ook op het scherm.

Paaswake

Paaswake - zaterdag 11 april – 19.30 uur

Uitzending vanuit de Maranathakerk

Organist: Bert van Stam

Met medewerking van Jorina van Bergen (solist)

Voorganger: ds. Martine Nijveld

Zing voor mij...

Hou de nacht met me uit...

Zing me

liedjes van liefde

vertel me

verhalen van licht

en

als je kunt

dat na de nacht de morgen komt...

We horen verhalen van bevrijding en hoop, van licht en liefde.

We mogen delen in opstanding en toekomst.

Nodig thuis: kaarsje/waxinelichtje

Stilte

Begintekst ('Bij twijfel', van Niek Schuman)

Lied 598, 'Als alles duister is' (herhaald)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

Korte intro op deze viering, korte inleiding op de lezingen:

PUTTEN WE MOED EN HOOP UIT OUDE BRONNEN,

herinneren we ons onze goede God, lezen we verhalen van hoop, zoeken wij licht in de duisternis...

Lezing: Genesis 1: 1-13 (Amsterdamse vertaling)

Lied 605, vers 1

De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

Lezing: gedeelte uit Exodus 14: 9-22 (vertaling Oosterhuis/Van Heusden)

Lied 605, vers 2

De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

Lezing: Deuteronomium 30: 11-20 (Nieuwe bijbelvertaling 2004)

Lied 605, vers 5

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Opstandingsevangelie: Matteüs 28:1-10 (Nieuwe bijbelvertaling 2004)

Muziek

Voorganger: Dat er licht mag zijn...

Het licht van Christus moge de duisternis uit ons leven verdrijven.

De nacht gaat voorbij, de zon der gerechtigheid gaat over ons op.

Halleluja!

De nieuwe paaskaars wordt aangestoken

- iedereen wordt uitgenodigd om ook thuis een lichtje aan te steken

Lied: 'Licht in het donker', uit: Zangen voor zoeken en zien, lied 199b

Licht in het donker, vlam van de hoop.
Vuur van de vrijheid, licht van de zon.
Licht in mijn ogen, kleur van de dag.
Lamp voor mijn voeten, schijn op mijn weg.
Licht in de wereld, licht in de tijd.

Voorganger: Het leven van Jezus was bestand tegen het donker
en Gij hebt het bewaard
voor de vergetelheid.
Doe hem opstaan
telkens weer
in onze harten,
in onze liederen,
in het werk van onze handen.
Dat er licht mag zijn...
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw. Amen.

Paasgroet:

Als u met mensen samen viert, zeg het dan tegen elkaar,
als u alleen in huis bent of waar dan ook, zeg het ook dan hardop:
De Heer is opgestaan! Halleluja!
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Korte meditatie

Zingen: 'De Heer is waarlijk opgestaan' (lied 635: 1, 3, 5 en 8)

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja,
als Noach uit de ark gegaan, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Nu is er Goddank land in zicht, halleluja,
de aarde is getooid in licht halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

De mussen tsjilpen allemaal, halleluja,
de mees zingt als de nachtegaal, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Het water van de grote vloed, halleluja,
stijgt nooit zo hoog meer, - God is goed, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

De doopvont wordt gevuld met water:

Voorganger: In deze nacht belijden wij
dat het water van de ondergang
niet het laatste woord heeft,
maar het water van redding en opstanding.
Laat zo heel de gemeente
met de Messias mee
begraven zijn in zijn dood.
Laat zo heel de gemeente
met de Messias mee
opstaan tot een nieuw leven.

En we belijden ons geloof:

Voorganger: De God, van wie de naam is: 'Ik ben met je',
is God over de goden en Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd,
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle leven.

Zijn vrederijk is aanwezig
in de verhalen van Israël,
in het leven van Jezus van Nazareth,
in zijn volgelingen de eeuwen door...
Ook ons roept hij op om mee te gaan.

Zijn Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
ons lokt met het visioen
van een menselijke wereld,
waar gerechtigheid wordt gedaan.

Dankgebed en voorbeden

- we besluiten onze gebeden met het samen bidden van het Onze Vader (de klok luidt):

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Lied 642, vers 1, 5 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

De donkre weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapeen heeft.

Afsluitende woorden, zending en zegen

Opstandingsmuziek!