

Pasen vieren

Volgende week komt er een mailing met info over de diensten van Witte Donderdag t/m Paasmorgen.

Een lied

In de paaswake (uitzending op zaterdagavond 11 april, 19.30 uur, vanuit de Maranathakerk) zal een aantal coupletten klinken van lied 605. Het is één van mijn favoriete liederen. Het zingt van de 'toekomst die ons gaande houdt', en ons voert naar nieuw, bewoonbaar land (vers 5). Het is een lied vol verlangen en vol hoop, dat vaak door mijn hoofd zingt in deze dagen. Vers 4 zingt:

'De toekomst is al gaande, verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient.'

Iets van die toekomst zie ik ook in alle creativiteit die zichtbaar is, in mensen die omzien naar elkaar, in kinderen die tekeningen maken om aan anderen te geven (aan mensen die alleen zijn en wel een glimlach gebruiken kunnen), in alle mensen die voor elkaar zorgen, elkaar dragen en dienen.

De melodie van het lied is eenvoudig, een eenvoudig ritme, het klinkt als een stap voor stap gaan door de tijd, door deze ándere dagen! Op weg naar morgen.

ds. Martine Nijveld

Van de voorgangers

We hebben nu twee diensten gehad zonder kerkgangers ter plekke.

Dat was een heel bijzondere ervaring. Vreemd om voor zo'n lege kerk te staan.

Tegelijk is er ook een besef van verbondenheid.

Ook door alle reacties die we krijgen. En de gebedsintenties.

En door de samenwerking met anderen – die zorgen voor muziek en zang, voor de opname en alle zaken om de dienst heen.

Via Kerkomroep, zo horen we terug, klinkt het allemaal goed, veel mensen luisteren ernaar.

Probleem is dat www.kerkomroep.nl op zondagmorgen veelal overbelast is,

maar we hebben begrepen dat daar door Kerkomroep zelf ook aan gewerkt wordt.

En natuurlijk kan iedereen het ook op een later moment beluisteren.

Het in het leven geroepen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West (met dank aan Andreas Rodler, die zich hier enorm voor inzet, en aan anderen, die bij de opstart behulpzaam waren) werkt ondertussen ook.

Sinds afgelopen zondag is dit ook de plek om de dienst meteen op kerktijd mee te maken.

Het grootste aandachtspunt in dezen is het geluid.

De versie, die Andreas er 's avonds op zet, is alweer een stuk beter.

We vermoeden trouwens dat het spreek-geluid van de film en ook van de livestream vanaf Palmpasen veel beter zal zijn. Omdat er met een andere microfoon gewerkt wordt, speciaal voor dit doel.

We ervaren het ook weer als heel bijzonder om al dit soort nieuwe dingen uit te proberen.

En we genieten van alle inzet en creativiteit.

Over zondag 5 april

Dan wordt opnieuw vanuit de Bergkerk een dienst uitgezonden, via genoemde kanalen.

Palmpaasstok-knutselpakketten zijn verspreid: zodat de kinderen ook dit jaar een palmpaasstok kunnen maken.

Blijvend: onze goede doelen

Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling

De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

Hulp aan de Voedselbank

Op 3 adressen in de wijk staan *buiten* in de tuin kratten, waar mensen overdag houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:

Cees Kaas Goudenregenstraat 251 links onder afdakje.

Jan Kouwenberg Danckertstraat 21 bij de voordeur

Martine Nijveld Fuutlaan 3 bij de voordeur

Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog iets meer willen doen, kunnen een gift overmaken naar de voedselbank: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.

Dank voor alle producten die we al in de kratten aantreffen. En we hopen blijvend op uw deelname!

Websites:

Zie voor alle info ook onze websites:

www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org of www.betheldenhaag.nl of www.jeugdwerkdenhaagwest.nl.

En wat de mailing betreft: tot volgende week!!

Met een hartelijke groet van de kerkenraad van Den Haag-West