



Zondag 19 september 2021 *17e zondag na Pinksteren* – Oecumenische dienst
(Ook Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, kosten en organist, zie liturgie van deze zondag.

Rond de kerkdiensten

In de Bergkerk is op dit moment ruimte voor 60 kerkgangers. Met inachtneming van de huidige afspraken: 1,5 meter afstand, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren bij binnenkomst.

Daarnaast blijven we de diensten uitzenden via livestream en kerkomroep.

U moet zich nog steeds **AANMELDEN** als u een dienst bij wilt wonen: door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl Wie geen mail kan versturen, kan bellen met kosten Leonore Brons op nummer 070 360 62 84. Heeft u zich opgegeven en kunt u door omstandigheden toch niet komen? Meld u dan zo snel mogelijk af, dan kan een ander in uw plek komen.

Collectes: De 1^e collecte is de Diaconale collecte voor: Buurt- en kerkhuis Shalom
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL 0007 5801 75 t.g.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 19 september

De 2^e collecte is de Pastorale collecte voor: Kerk in Actie Syrië
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 t.g.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 19 september

Toelichting 1^e collecte

Twee jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. Zo hebben de moestuiniers de eerste groenten in de moestuin geplant. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopsprekuraanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies! Sociale supermarkt kleding en schoenen en handige dingetjes voor in huis kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper. Ten slotte waar het allemaal mee begon: Kies! Sociale supermarkt, de rijdende Voedselbank, die verschillende locaties in Zuidwest aandoet. Buurt-en-kerkhuis Shalom heeft nu al wortel geschoten en wordt van harte door de Diaconie ondersteund. Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 29 september van 13.00 – 15.00 uur langs komen in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Graag wel van te voren aanmelden!

Toelichting 2^e collecte

Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel; Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Kindernevendienst

De nevendienst draait weer. De jeugdige deelnemers starten gewoon in de kerk. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

NB: Op zondag 26 september is er géén nevendienst, omdat er 's middags Kliederkerk is!!

Koffiedrinken ná de dienst

In september zijn we weer begonnen met koffiedrinken ná de dienst. Het gaat nog wel wat anders dan anders: we krijgen de koffie/thee aangereikt op onze plek. Maar wat is het mooi om weer wat na te kunnen praten ná de dienst!

Van licht en stem

Afgelopen zondag, 12 september, improviseerde Warner op lied 773 uit het liedboek. Zelf kende ik het lied niet (of het was heel lang geleden dat ik het hoorde). Het refrein luidt: 'Van licht en stem zult gij ons maken, uw evenbeeld'. Het zinnetje bleef in mijn hoofd rondzingen. Zo zijn we bedoeld: mensen van licht en stem. Mooi gezegd, veelbetekenend: licht doorgeven, anderen aanspreken, onze stem laten horen. Zo kunnen we zijn!

Martine Nijveld

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan:

- ds. Martine Nijveld me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742
- en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20

Oecumenische dienst vredesweek zondag 19 september

Vanwege de beperkende coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om samen met de Rooms Katholieken van de Heilige Familiekerk in één kerk een dienst te vieren. Dus ook dit jaar zijn het twee diensten, waarin dezelfde liturgie wordt gevolgd en die is voorbereid door beide voorgangers: pastor Duncan Wielzen en ds Olivier Elseman. Om het oecumenisch karakter extra te benadrukken ruilen de beide voorgangers van kerk. Ds Olivier Elseman gaat voor in de Heilige Familiekerk en pastor Duncan Wielzen in de Bergkerk. Zo maken we de oecumenische verbondenheid zichtbaar. Het thema van de dienst en van de vredesweek is: inclusief samenleven. Dat doelt op een samenleving, waarin iedereen meetelt, er bij hoort en niemand wordt buitengesloten. Want juist het uitsluiten van mensen voedt tegenstellingen, roept vijandschap op en brengt vrede niet dichterbij.

Koffieconcert in de Bergkerk

Vanmorgen direct na de dienst zal Warner het Klopporgel weer in de schijnwerpers zetten met een koffieconcert.

Hij heeft weer een aantrekkelijk programma samengesteld. U kunt luisteren naar J.S. Bach, een concert van J.G. Walther, Marche Triomphale van de Nederlandse componist Jan Nieland en een popstuk van de Duitse componist Michael Schütz. Vanzelfsprekend wordt het concert afgesloten met een improvisatie. Dit koffieconcert wordt u aangeboden door de kerkenraad en is "pro Deo" (gratis). U bent van harte welkom!

Elke donderdagmorgen: 'Rondje koffie' in de Bergkerk.

Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen voor een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek. Tijd vanaf 10.30 tot 11.45 uur.

Natuurlijk houden we ons bij alles aan de nog geldende corona richtlijnen. U hoeft zich niet op te geven, wel vragen wij van u uw naam op de presentielijst te schrijven.

Samen eten in de Bergkerk

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van het samen eten iedere derde maandag van de maand in de Bergkerk. Iedereen, jong en oud is welkom. De eerstvolgende maaltijd is op **maandag 18 oktober**. Noteer alvast deze datum.

In een volgend bericht krijgt u te horen hoe en waar u zich kunt opgeven. Wij hebben er zin in!

Anje, Gerdie, Leonore, Aaltje

Kliederkerk in buurt-en-kerkhuis Bethel: WELKOM!!

Op zondag 26 september organiseren we in Den Haag-West voor het eerst een Kliederkerk. Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit op een zondagmiddag: kinderen en volwassenen die samen een bijbelverhaal of bijbels thema ontdekken op een creatieve manier. Kliederkerk is overgewaaid uit Engeland, waar het 'Messy Church' heet: rommelkerk. Het mag er dus best wat rommelig en gezellig chaotisch aan toegaan! Kliederkerk duurt ongeveer twee uur. In die tijd hebben we drie rondes: samen ontdekken, samen vieren, samen eten. Deze eerste keer doen we dat allemaal rond het thema 'Sporen zoeken'. We gaan op zoek naar sporen van God en van het goede.

Waar en wanneer?

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) te Den Haag

Datum: zondag 26 september 2021 Tijd: van 16.00 tot 18.00 uur

Ook hier is **aanmelden** een must! Graag vóór woensdag 22 september bij info@jeugdwerkdenhaagwest.nl onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.

Meer info: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl // 06 16 733 742 of: Nelleke van Kooij (jeugdwerk), 06 10 235 321

Met een hartelijke groet van het Kliederkerkteam: Karen van Drongelen, Hanne Glerum, Margriet den Heijer, Ada Hoek, Nelleke van Kooij, Madelein van der Plas, Martine Nijveld

Permanente Educatie

Nu van alles weer opstart, kan ik als predikant ook weer deelnemen aan cursussen in het kader van de Permanente Educatie. Op 20 en 21 september zit ik daartoe op Hydepark in Doorn (het nascholingscentrum van de Protestantse kerk). Samen met anderen hou ik me in deze tweedaagse bezig met creatieve manieren om de bijbelse verhalen te laten spreken. *Martine Nijveld*

Vervoer naar de Bergkerk op zondagmorgen

Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, kunt u contact opnemen met Klaar en Ineke Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken of het mogelijk is om u thuis op te halen en uiteraard weer thuis te brengen. Contactgegevens Klaar 06-19074109 of Ineke 06-44246045. Per email zijn zij bereikbaar op kirog638@gmail.com

Dienst volgende week (Ook via livestream en Kerkomroep)

Zondag 26 september 2021 18^e zondag na Pinksteren

Bergkerk: 10.00 uur Ds. Casper van Dongen

eerste collecte: Wijkdiaconie

tweede collecte: Vredeswerkcollecte Kerk in Actie zending

Wijkgroet

Graag de mededelingen voor de volgende Wijkgroet **vóór donderdag 22.00 uur**

doorgeven aan: J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl en aan M.A. (Ria)

Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl

zodat wij alle twee op de hoogte zijn wat er in de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden.

Uitzending

U kunt onze diensten (live of op een later moment) meevieren via ons eigen Youtubekanaal

Wijkgemeente Den Haag-West: www.tiny.cc/DenHaagWest Ook kunt u de dienst beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep). Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de

Wijkgroet te vinden op de website www.bergkerkdenhaag.org