



Wijkgemeente Den Haag West - zondag 24 januari 2021 – 3^e na Epifanie

Voorganger: dr. Paul Sanders
Organist: Warner Fokkens

Ouderling: Anja Drost
Koster: Leonore Brons

Lector: Martha Michielsen
Cameraman: Marinus van Kooij

Klokgelui

Orgelspel over **Lied 218**

Welkom

Dank U voor deze nieuwe morgen

Aanvangslied: **Lied 217: 1 en 2**

De dag gaat open voor het woord des Heren

orgelspel – reciteren – orgelspel

¹ De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

² Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader

Bemoediging: Ambtsdrager:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Psalm van de zondag: **Psalm 98: 4**

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Smeekgebed:

Glorialied: **Lied 273:1**

Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij

reciteren

Gloriamuziek

Jubilate

Gebed van de zondag:

Eerste lezing: 1 Koningen 19: 19-21

¹⁹ Elia ging weg van de Horeb.

Toen hij Elisa, de zoon van Safat,
aantrof was deze aan het ploegen.
Ze waren aan het werk met twaalf
span ossen; Elisa liep achter het
span ossen; Elisa liep achter het
twaalfde span. Elia liep op hem af en
gooide zijn mantel over hem heen.

²⁰ Meteen liet Elisa zijn ossen in de
steek en rende achter Elia aan. 'Laat

mij afscheid nemen van mijn vader
en moeder,' zei hij, 'dan zal ik met u
meegaan.' 'Doe wat je wilt,' zei Elia.
'Ik dwing je nergens toe.' ²¹ Elisa ging
terug, slachtte zijn ossen, braadde
het vlees op het hout van hun juk
en bood het zijn knechten aan.
Daarna ging hij met Elia mee als zijn
dienaar.

Piano-improvisatie over **Lied 802**

Door de wereld gaat een woord

Tweede lezing: Marcus 1: 14-20

¹⁴ Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. ¹⁵ Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

¹⁶ Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simeon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. ¹⁷ Jezus zei tegen hen: 'Kom,

volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' ¹⁸ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. ¹⁹ Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, ²⁰ en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Orgel improvisatie Lied 531: 1 en 3

Jezus, die langs het water liep

¹ Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

³ Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Overdenking

Orgel improvisatie over Lied 837

Iedereen zoekt U, jong of oud

Mededelingen:

Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied: Lied 146c: 5 en 7

Alles wat adem heeft love de Here

Couplet 5 reciteren – orgelspel – couplet 7 reciteren

⁵ O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijs bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade verlerlei.
Halleluja! Halleluja!

⁷ Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roep nu amen,
zing nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zending en zegen (Amen)

Orgelspel over Lied 827

Mensen, wij zijn geroepen om te leven